

"In het huis van mijn Vader
is ruimte voor velen."

Joh. 14,2



GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE HEER

CAMIEL JOSEPH VERMEEREN

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN LIEFDE

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 8 februari 1900
en godvruchtig in huiselijke kring overleden te
Velzeke op 19 juni 1989,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

—

Camiel heeft ons verlaten. In zijn negentigste levensjaar is hij naar de Heer teruggekeerd om zijn loon in ontvangst te nemen. De overledene was een ijverig man. Hij stamde uit een landbouwersgezin waar men wist wat werken betekende. Toen hij enkele jaren getrouwd was begon hij als zelfstandige in de handschoenen, zoals er nog andere waren hier in Sint-Maria-Oudenhove. Toen de tijd gekomen was om van een welverdiende rust te genieten begon hij met de gezondheid te sukkelan. Zijn zicht verminderde fel tot hij, vijftien jaar geleden, geheel blind werd.

Samen met zijn echtgenote en geholpen door de kinderen, probeerden ze toch maar om er het beste van te maken. Tot het een zestal jaren echt niet meer ging en ze noodgedwongen hun huis moesten verlaten. Gelukkig moesten ze naar geen home maar konden ze bij een van hun kinderen terecht waar ze een goede oppas genoten.

Camiel heeft ook het geluk gehad thuis te mogen sterven omringd door zijn familie. Dankbaar om dit leven bidden wij :

"Goede Vader in de hemel,
wij leggen het leven van Camiel in Uw handen.
Gij zijt de Schepper van al wat bestaat,
Gij hebt aan Camiel het leven gegeven,
breng het nu tot voltooiing
en laat hem verder leven bij U.
Dit vragen wij door Jezus Christus
onze Redder en Verlosser. Amen.

Liefste echtgenote, wij hebben lang mogen samen zijn in goede en kwade dagen. Dank voor alles.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank voor uw zorgen en genegenheid, vooral de laatste jaren toen het echt lastig begon te worden. Zorg verder goed voor moeder. Eens zien wij elkaar terug bij de Heer. Bid voor mij.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur
van onze dood. Amen.

—
De families Vermeeren, Van Liefde, Van
Wijmeersch en Van Wijmeersch,
danken U voor uw blijken van deelneming.