

"Ik ben mij geen zonden bewust, maar daarom ben ik nog niet vrij gepleit. Gelukkig dat het de Heer is, die over mij oordeelt,,

4e zondag van de Advent

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Jozef VERMEEREN

echtgenoot van Mevrouw  
Sylvie BETTESONNE.

Hij werd geboren te St.-Mara-Oudenhove  
op 18 maart 1896 en ontsliep in de Heer op  
17 december 1962,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en  
de Pauselijke Zegen.

Oud-strijder 1914-1918

Terwijl voor ons de komst van Kristus nog duurt tot Kerstmis, is deze voor Jozef enkele dagen vervroegd. Zo menigmaal reeds had de ziekte, die hem de laatste jaren niet meer verlaten had, hem wat pijnlijker gegrepen, zodat hij wellicht ook deze maal niet aan zijn laatste dag op aarde dacht. Want hij had het leven lief. Het bed dat hem gekluisterd hield, nam niet weg dat zijn blik over de velden ging naar de mensen die in 't labeur stonden. En hij kende ze allen. Geen mens kwam voorbij of hij had hem gezien. Een glimlach, een handzwaai als groet was hem dankbaar. En wellicht dankt hij nu God voor de vele mensen die in 't voorbijgaan eens binnensprongen. Heeft Kristus niet gezegd: "wie ge bezoekt in mijn naam, Ik ben het die ge bezocht hebt,,. Voor wie, Jozef, zijt gij zelf geen troost geweest, want wie denkt bij een ziekenbezoek iets te brengen, is mis. Hij draagt meer moed en vreugde mee naar huis dan hij tevoren bezat. Velen zullen zeggen, Jozef, dat ze door uw heengaan iets verloren hebben. Ik denk dat gij nu daar zoudt op antwoorden: Vrienden, tot binnenkort, ge moet er uw

blijdschap niet voor laten. Dra zien we elkander weer. Met mij is het nog nooit zo goed geweest. Laten wij niet na ons afscheid van Jozef met een innig-gemeend gebed te vergezellen dat wij als ons offer aan God aanbieden:

"Heer,  
aanvaard gewillig ons offer ten voordele van Jozef. Maar geef dan aan hem die reeds van U de genade van het geloof kreeg dan ook de beloning voor zijn geloof bij U.,,



De families,

VERMEEREN,  
CARBONEL,  
BETTESONNE,  
PORREZ,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.

Uitg. J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove