

Diep hebt gij ons getroffen, Heer, doch wij onderwerpen ons aan Uw goddelijke Wil.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Viktor VERMEEREN

echtgenoot van Mevrouw

Irma DE CLERCQ

geboren te St Maria-Oudenhove de 17 december 1901
en er godvruchtig overleden de 27 maart 1962
voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken.



Zwaar is de beproeving die ons is overkomen, doch Gods vertroosting en sterken de ziel van de mens omdat wij weten dat God kastijdt degene die hij bemint, en dat de kwellingen van het leven voordelen en weldaden worden voor deze die met onderwerping alles aanvaardt van God.

Alles is nu geschied zoals het de Heer behaagd heeft. De naam des Heren zij gezegend.

Mijn beminde echtgenote, bedroef U niet zoals zij die een hoop hebben. Mijn dood verbreekt wel de uiterlijke banden, maar de band die de zielen verbindt, is vaster aangehaald. Want het leven nam een einde, het veranderde slechts. In de hemelse woning zien wij elkaar terug. En gij, mijn bloedverwanten en vrienden, ik reken op een gebed van U.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. aflaat

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St M.-O.



Uw gebed strekte de ziel van onze overledene tot voordeel;
uw deelneming was voor ons een troost.

Daarom danken U zeer:

De familiën VERMEEREN-DE CLERCQ.