

†  
*BID VOOR DE ZIEL*  
*van Mevrouw*

## **DENISE VERMEERSCH**

*echtgenote van de Heer*

**ANDRÉ GYSELINCK**

*geboren te Ronse, op 3 mei 1930*  
*en er godvruchtig overleden, op 19 oktober 1982,*  
*gesterkt door de H. Sakramenten.*

---

«Er bloeide een paarse bloem van pijn  
doorheen uw leven... als een vlam  
die traag uw harte louteren kwam,  
en u een in-goed mens deed zijn...».

Wij danken God voor wat Denise voor ons mocht  
zijn: voor een leven van volharding in liefde voor  
het breed offerend gebaar bij de beproeving, voor  
haar glimlach, voor haar groot vertrouwen in Onze  
Lieve Heer.

Goede echtgenoot, zoveel jaren mochten wij sa-  
menzijn in een voorbeeldig huwelijksleven onder  
Gods zegen. Vol toewijding ondersteunde u me in  
ziekte en lijden en kon ik in uw armen sterven.  
Moogt gij onder het gewicht van de eenzaamheid  
niet door de knieën gaan en kracht vinden in het  
blijvend besef dat die kille oktobermorgen voor mij  
een eeuwige morgen is geworden bij de Heer, die  
mij hier heeft gevoed met Woord en Brood.

Familie en vrienden, dank om uw hulp of bezoek.  
Ik blijf in uw midden niet voor het oog maar in uw  
hart door uw gebed en dienst.

Heb dank, o Heer,  
om dit dapper leven  
waardoor Gij Uw liefde hebt uitgestraald.  
Laat nu haar zachte glimlach  
als een zegen op ons rusten,  
en haar gebed voor ons  
een steun zijn op de levensweg.

Heer André GYSELINCK,

Heer Henri GYSELINCK-BRAL,

haar broer, schoonbroers en schoonzusters,

De families VERMEERSCH, VANDENHOEKE,  
GYSELINCK en BRAL,

**danken U van harte**  
**voor de blijken van kristelijke deelneming.**

---

Begravenissen R. Devos en Zoon, Groeneweg Ronse