

Voor de gelovigen, o Heer, wordt het leven niet ontnomen; het wordt in een beter veranderd.



GEDENKT IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN

Mijnheer

HENRI VERMEERSCH

Weduwnaar van Mevrouw

MARIE IRMA VAN DEN BROUCKE

geboren te Olsene, de 22 Februari 1860 en er zacht in de Heer ontslapen de 29 November 1951, voorzien van het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

Bij deze brave man was langzamerhand een vredige stilte over zijn laatste levensjaren gekomen. De grote bedrijvigheid van voorheen was voorbij. Gelukkig en tevreden ging hij tot in een hogen en gezegenden ouderdom een schone en gelukkigen ouden dag bij zijn geliefde kinders doorbrengen.

Deze duurzame overledene bezat schone deugden: zijn geloof was eenvoudig, zijn vroomheid zonder vertoon, zijn werkvijver en werkkraft ongemeten en onvermoeid, zijn vriendschap ongeveinsd. Gediensig voor gebuur en medeburgers. Moedig en geduldig doorstond hij de wederwaardigheid van het leven. Rechtvaardig in handel en wandel. Daarom werd hij gewaardeerd, ontzien en bemind door iedereen. Mochten zijn talrijke kinderen en kleinkinderen steeds deze voorbeelden gedenken, want ze zijn een kostbaar erfgoed, dat veel geluk in dit leven verzekerd.

Mijn duurzame Kinderen en Kleinkinderen; lang heeft de Heer me in uw midden gelaten, waar uw geluk steeds het mijne was; daarvoor ben ik Hem steeds dankbaar geweest. Ik bedank Hem tevens voor mijn hogen en gelukkigen ouderdom en die laatste schone voorbereiding, de Hoogdag met de Biddag,

vooraleer in te gaan tot mijn Hemels geluk. Bidt allen voor mij opdat ik spoedig met moeder en dochter voor U bij den Heer kan ten beste spreken. Ik dank U allen om de vele en langdurige zorgen waarmee ge mijn ouden dag geeerd en als met een liefdezon hebt bestraald. Moge de goede God er U mild om zegenen en belonen. Vaartwel, mijne duurzamen al, en tot wederziens in de hemel.

Beminde familieleden, vrienden en gij allen die me genegen waart, ik heb nooit gedacht U zo haastig te moeten verlaten. Daarom druk ik hier al mijn dank en genegenheid voor U uit. Helpt mij door uwe gebeden.

Bidt de vier akten voor de overledene a. u. b.

(7 l. en 7 q.)

Heer en Vrouw Jules VERMEERSCH-HOLVOET
en dochter Agnes;

Heer en Vrouw René VERMEERSCH-ROMONT en
dochters Agnes en Nelly;

Heer en Vrouw Achiel VERMEERSCH-DE RYCKE
en dochters Edith en Judith;

Heer en Vrouw Cyriel VERMEERSCH-VER-
MEERSCH en kinders Jules en Maria;

Heer en Vrouw Jozef VERVAECK-VERMEERSCH
en kinders Julien, Denise, Etienne en Monique;

Heer en Vrouw Gentiel VERMEERSCH-VAN HEU-
VERSWYN;

zijn kinderen en kleinkinderen;

De familien VERMEERSCH-VAN DEN BROUCKE:

Uw deelneming in het verlies van hem die ons zo duurzaam was heeft ons gevoelig getroffen en wij danken U van harte voor de bliken van erkentelijke genegenheid.

Druk. G. De Cuyper, Olsene - Tel. 56