

Wordt nooit moede het goede te doen. (2 Thers. 3,13)

†

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Julien, Alphonse VERMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw

Adrienne VERPOORT

*geboren te Ronse op 22 augustus 1903
en er schielijk overleden op 31 maart 1967,
gezalfd met de H. Olie.*

Het beste dat een stervende nog aan anderen kan geven, zijn tekenen van zijn liefde en tekenen van zijn hoop. Bewijzen van liefde en hoop zijn ook het laatste dat familie en vrienden nog voor hem kunnen doen.

Wanneer dit plots onmogelijk geworden is, dan voelen we ons wel bijzonder vernederd en is de pijn dubbel hard. Deze pijn wil Christus, omdat Hij ze zelf zo doorleefd heeft, aannemen als gebed van verzoening met zijn Vader.

Dit gebed voltooit het leven van de mens die zich helemaal aan God toevertrouwd. Zo was deze man en vader. Over hem mag zeker gezegd: «Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden» Jo. 15,13. Zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen zijn er terecht dankbaar om. Zijn werkmakers, zijn werkgevers, herinneren zich met sympathie zijn zorg en stiptheid, zijn trouwe bereidwilligheid. Christus zelf zal hun tolk zijn: «Ik noem U geen dienaar meer, maar vriend!» Jo. 15,15.

Wie met Christus in pijn zichzelf vergat, zal met Hem-in heerlijkheid verrijzen.

Geef, Heer, dat mijn eentonige alledaagse plicht, mijn werk, die ieder en ook ik, zo vanzelfsprekend vond, de vele ogenblikken van eenzaamheid en zorg voor velen, de vreugde ook en blijheid, de honderd kleinigheden in 't leven, en mijn gebed, U welgevallig zijn; wil nu mijn ganse leven aannemen als loffied tot uw heerlijkheid. Amen.

Mijn ziel verwacht van U, verlossing, Heer. (Ps. 129)

Mevrouw Julien VERMEERSCH-VERPOORT,

Heer en Mevrouw

Etienne VAN LIERDE-VERMEERSCH en kinderen,

Heer en Mevrouw

Bertrand VERMEERSCH-DE TOLLENAERE en kinderen,

De families VERMEERSCH, VAN ENIS,
VERPOORT en DESLOOVER,

*danken U van harte voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelname in
hun rouw.*

Van Enis, Ronse.