

Niemand leeft voor zichzelf alleen
Niemand sterft voor zichzelf alleen.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
Aan Hem behoren wij toe!



GEDENK IN UW GEBED

DE HEER

Marcel VERMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw

Orpha BOULAERT

geboren te Ronse op 14 oktober 1911 en er
godvruchtig overleden op 21 oktober 1991,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Met pijn in het hart, doch dankbaar om zijn leven,
om wat we samen met hem mochten beleven, nemen
we afscheid van Marcel, want hij was een mens om
van te houden. Hij leefde voor zijn gezin, waarvoor
hij samen met zijn echtgenote bekommerd om was
en waarin hij zijn grootste vreugde vond. Zijn kinde-
ren, kleinkinderen en zijn achterkleinkind Gertjan
waren voor hem de bron van terechte fierheid,
vreugde en sterkte.

Hij ging zijn medemensen tegemoet met vriende-
lijkheid en gediensdigheid, met goeddelijkheid en
hartelijkheid. In alle omstandigheden bleef hij zijn
goed humeur en optimisme bewaren. Ook al was hij
zo geslagen door ziekte en lijden, nooit kloeg hij of
verloor hij zijn moed. Zijn grote vertrouwen stelde
hij in Zijn en Onze Vader, in de Heer, tot Wie hij
zoveel bad en naar Wie hij steeds opkeek, ook en

vooral in de laatste dagen en uren.

Liefste echtgenote, samen hebben we wel en wee
gedeeld. En het was goed. Dank u om onze zo diepe
verbondenheid met elkaar en onze kinderen.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.
Dank om de grote liefde en uw niet aflatende zorgen
voor mij en voor moeder. Niets was u teveel. Blijf
elkaar, en met moeder, tot steun en troost. Goede
familie en vrienden, moge mijn gedachtenis bij u
voortleven en sterken op uw levensweg.

God, help ons verder te leven in zijn spoor, biddend
en hopend op een blij weerzien bij U.

Orpha BOULAERT,

Roland en Josiane VERMEERSCH-HYBAUDE,
Etienne en Arlette LACOMPTE-VERMEERSCH,

Martin en Nathalie COUDIJZER-LACOMPTE,
Rik LACOMPTE,

Gertjan COUDIJZER,

De families VERMEERSCH-VANDENHOECKE en
BOULAERT-VANCOPPENOLLE,

**danken U voor de bliken
van deelneming in de rouw.**

Druk. Laebens, Ronse

Niemand leeft voor zichzelf alleen
Niemand sterft voor zichzelf alleen.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
Aan Hem behoren wij toe!



GEDENK IN UW GEBED

DE HEER

Marcel VERMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw

Orpha BOULAERT

geboren te Ronse op 14 oktober 1911 en er
godvruchtig overleden op 21 oktober 1991,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Met pijn in het hart, doch dankbaar om zijn leven,
om wat we samen met hem mochten beleven, nemen
we afscheid van Marcel, want hij was een mens om
van te houden. Hij leefde voor zijn gezin, waarvoor
hij samen met zijn echtgenote bekommerd om was
en waarin hij zijn grootste vreugde vond. Zijn kinde-
ren, kleinkinderen en zijn achterkleinkind Gertjan
waren voor hem de bron van terechte fierheid,
vreugde en sterkte.

Hij ging zijn medemensen tegemoet met vriende-
lijkheid en gediensigheid, met gemoedelijkheid en
hartelijkheid. In alle omstandigheden bleef hij zijn
goed humeur en optimisme bewaren. Ook al was hij
zo geslagen door ziekte en lijden, nooit kloeg hij of
verloor hij zijn moed. Zijn grote vertrouwen stelde
hij in Zijn en Onze Vader, in de Heer, tot Wie hij
zoveel bad en naar Wie hij steeds opkeek, ook en

vooral in de laatste dagen en uren.

Liefste echtgenote, samen hebben we wel en wee
gedeeld. En het was goed. Dank u om onze zo diepe
verbondenheid met elkaar en onze kinderen.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.
Dank om de grote liefde en uw niet aflatende zorgen
voor mij en voor moeder. Niets was u teveel. Blijf
elkaar, en met moeder, tot steun en troost. Goede
familie en vrienden, moge mijn gedachtenis bij u
voortleven en sterken op uw levensweg.

God, help ons verder te leven in zijn spoor, biddend
en hopend op een blij weerzien bij U.

Orpha BOULAERT,

Roland en Josiane VERMEERSCH-HYBAUDE,
Etienne en Arlette LACOMPTE-VERMEERSCH,

Martin en Nathalie COUDIJZER-LACOMPTE,
Rik LACOMPTE,

Gertjan COUDIJZER,

De families VERMEERSCH-VANDENHOECKE en
BOULAERT-VANCOPPENOLLE,

**danken U voor de bliken
van deelneming in de rouw.**

Druk. Laebens, Ronse

