

*Ik sta voor U in leegte en gemis,  
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.*

*Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.*



GEDENK BIDDEND

**Monique VERMEERSCH**  
**echtgenote van Raf DE SCHRIJVER**  
**en moeder van Stefanie, Caroline en Barbara**

22 NOVEMBER 1948 - 22 SEPTEMBER 1987

---

Zelfs een fluisterende stem vermocht niet die harde  
tijdje te verzachten... "Monique is gestorven"...

Wie weet een afdoend wederwoord op de aanstor-  
mende vragen ?

Mag een grenzeloze onmacht zomaar alle andere  
tedere gevoelens versmachten ?

Volstaat een machteloze vloek tegen de Dood, ver-  
momd in het ongenadig monster van de weg ?

Is er een Daarom voor het Waarom ?

Kan enkel eerbiedig stil-zwijgen, verbroken door  
een doffe snik, hier genezing brengen ?

Wij die verweesd achterblijven, putten dan maar  
troost uit de levendige herinnering aan Monique, die  
sterke vrouw, die lieve mama, die toegewijde lerares,  
die overgetelijke buur...

De woorden, die zij voorlas in haar St.-Pieterskerkje,  
op die zon- en ziekendag, enkele uren voor de fatale  
slag..., ze zinderen nog na met een zeldzame indrin-  
gendheid en plotse ontroerende kracht : "Niemand  
leeft voor zichzelf, niemand **sterft** voor zichzelf. Wij  
leven en sterven voor God onze Heer : aan Hem be-  
horen wij toe !". Dat was haar onvermoede afscheid :  
God is oneindig veel groter dan de dood !

Vader,  
laat ons niet achter  
in de woordeloze leegte...  
rijg ons gestamel samen  
tot een vragend gebed  
om kracht voor haar verscheurd gezin  
om genezing van diepgeslagen wonden.

Omring haar gezin en haar naast-bestaanden  
met uw bijzondere zorg  
en laat Monique leven  
in uw eeuwige vrede  
dicht bij ons.

Heer Raf DE SCHRIJVER, haar echtgenoot,  
Stefanie, Caroline en Barbara, haar kinderen,  
en de familie,

danken U voor het troostvol mee-  
leven hun betoond bij het heen-  
gaan van hun geliefde echtge-  
note, moeder en familielid

---

Rouwleiding Aelvoet, Ronse