

Ik weet nog niet  
hoe 't leven mij zal leiden,  
maar van mijn moeders beeld  
zal niemand mij ooit scheiden



BID VOOR DE ZIEL VAN

**MEVROUW**

**VALERIE VERMEERSCH**

weduwe van de Heer

FIRMIN DE SMAELE

geboren te Scheldewindeke de 15 juni 1893 en  
godvruchtig overleden te Melle  
de 12 september 1971  
gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

We hebben hier geen blijvende woonplaats.

(St.-Paulus)

Het leven van de mens begint met een ontwaken  
in dit tijdelijke, het groeit al strijdend naar goed  
en eerlijk mens zijn. En daarna doorheen de slaap  
van de dood gaat het over naar het eeuwig  
leven... Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...

Ook voor onze dierbare overledene was de  
levensgroei een soms harde strijd met veel werk  
en zorgen en zware beproevingen. En met be-  
wonderenswaardige moed heeft zij stand gehouden,  
kracht puttend in haar Geloof. Maar des te zon-  
niger was de herfsttijd van haar bestaan: een  
rustige oude dag, onbezorgd en veilig onder het  
dak van genegenheid harer geliefde kinderen.

Gelouterd en steeds meer gericht naar de toe-  
komst na-de-tijd, stelde zij al haar hoop op de  
Heer. Daarom bidden we nu met vrouwen :  
„Mogen de Engelen haar opnemen in het hemels  
Jeruzalem...”

Mijn dierbare kinderen, mijn zorgen voor u  
hebt gij wel zeer goed beloond. Uw nabije gene-  
genheid en uw begaan zijn met mij, waren voor  
mij een onuitsprekelijke geruststelling in de  
dagen van het vereenzamen van de mens. En gij  
Antoon, die ik zo gaarne zag, wees verder de  
steun van uw ouders.

Mijn beste dank voor alles. Blijven we nu nog  
verbonden in gebed.

Maria, hoop der kristenen, bid voor ons allen.

Georges VAN GANSBERGHE-DE SMAELE,

Antoon VAN GANSBERGHE,

De families VERMEERSCH, MEERSCHAUT,

DE SMAELE en KIELEMOES

**DANKEN**