

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

† Gedenk in uwe gebeden de ziel

van de Heer

Ernest, Louis, Celestin VERMEIRE

Weduwnaar van Mevrouw Marie Taelman.

Geboren te Leupegem, de 8^e april 1897, en godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 13^e oktober 1963, gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

Lid van de burgerbescherming.

Als een schaduw die heensnelt en als een veder die door de wind wordt weggedragen, zo komen wij aan het einde van ons leven, rapper en onverwachter dan wij het vermoeden. Gelukkig de mens, die begriipt dat het leven niet alleen genoeg is; niet alleen harde strijd voor het levensonderhoud, maar boven alles een eerlijk vervullen van al onze plichten, niettegenstaande harde tegenslagen en zware beproevingen. Gelukkig de mens, die in het beslissend uur van zijn bestaan met gerust gemoed kan terugblikken op een leven van werkzaamheid en plichtsvervulling.

De dierbare afgestorvene kende niets dan vrienden, omwille van zijn aangenaam karakter, van zijn dienstvaardigheid, van zijn goedheid. Wij staan allen verslagen bij zijn onverwacht heengaan en daardoor zal hij een leemte achterlaten die niet gemakkelijk zal kunnen gevuld worden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn plots heengaan zal u met droefheid vervullen. Ik ga moeder in de hemel vervoegen; nu God mij aan uw oog onttrekt, bewaart in uw hart mijn aandenken en vergeet mij nooit in uwe gebeden.

Geliefde familieleden, vrienden en kennissen, die mij hier op aarde zoveel vriendschap en genegenheid hebt betoond, ik vraag u als een laatste gunst mij te willen gedenken in uw gebeden en offers. Eens komt de dag dat wij allen zullen verenigd worden, dank zij Gods barmhartigheid, in het eeuwig vaderland.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300d.a.)

De Heer en Mevrouw Clement VERMEIRE - VAN DE VIJVERE,
Juffrouw Jacqueline VERMEIRE,
Juffrouw Annick VERMEIRE,
De familiën VERMEIRE, en Taelman.

Danken U van harte voor uw kristelijke deelneming en voor uw gebeden, die ons tot troost en de overledene tot zielerust strekken.