

Als je verdrietig bent, kijk dan diep in je hart en je zult vinden dat je bedroefd bent om wat je vreugde schonk.



gedenken

wij

dankbaar

LUCIE

VERMEIRE

echtgenote van

ROGER BUYSÉ

Geboren te Zottegem op 10 januari 1929 en godvruchtig overleden in het rustoord Ter Deinsbeke te Zottegem op 25 juli 1988.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Om uw gebed en blijken van medevoelen danken u de families Buysé en Vermeire

Moeder, wat ben je toch vroeg van ons heengegaan, nu we je nog zo hard nodig hadden, nu we aan de vooravond stonden van een rustiger bestaan.

We hadden nog zoveel plannen, maar het heeft niet mogen zijn.

Jij was mild en goed, geduldig en vredelievend, gewoon alles aanvaardend zonder klagen, gelaten in je ziekte die je tenslotte veldde

Je zachte innemende glimlach ging iedereen recht naar het hart.

Dank je voor de mooiste jaren van ons leven, die we samen mochten doorbrengen in enge familiekring.

Draag jij nu zorg voor ons, nu je in de Hemel bent.

Wij, je man, je kinderen en kleinzoon, je ganse familie en je vrienden zullen je diep in ons hart bewaren.

Vaarwel, lieve trouwe echtgenote.

O. L. Vrouw van Vlaanderen, bescherm haar.