

Geloofd zij Jezus Christus !

Amen.



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van

**Mijnheer Jules Vermeiren**

echtgenoot van

**Mevrouw Alice Vanden Borre,**

geboren te Bevere (Oud.), de 5 juni 1902, en godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 18 maart 1964.

*Gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken.*

Het vroegtijdig en onverwacht heengaan van deze man herinnert ons nog eens te meer, hoe broos en vergankelijk ons aards bestaan is.

Gelukkig voor ons, kristene mensen, wij worden getroost en gesterkt door het geloof in God, wij weten dat ons leven hier een proeftijd en dikwijls een pijnlijke kruisweg is als overgang naar een beter leven.

JULES was een goed echtgenoot en vader, hij offerde zich op voor de zijnen, was aangenaam aan God en de zijnen, telde vele vrienden.

Wij allen die zijn heengaan betreuren, troosten ons met de gedachte dat we hem niet verloren hebben, maar tijdelijk moeten missen en hem terugvinden bij God.

Mijn dierbare echtgenote, ik had niet verwacht U zo vroegtijdig te moeten verlaten, wij moeten ons schikken naar Gods H. Wilsbesluiten. **Mijne geliefde kinderen**, nu moeder alleen valt, moet ge u allen in liefde nauwer aaneensluiten rondom haar. Ik dank u voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen. **Mijn beminde familieleden en vrienden**, allen die mij gekend hebben, weest mij indachtig bij God, ik zeg u geen vaarwel, maar tot weerziens hierboven.

*Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust !*

R. I. P.



Mevrouw Jules VERMEIREN, geboren Alice VANDEN BORRE, *zijn echtgenote* ;

Mijnheer en Mevr. Maurice VANDER SCHELDEN-VERMEIREN ;

Mijnheer en Mevrouw Remi ADAM-VERMEIREN, *zijn kinderen* ;

Jonge Heer Dirk VANDER SCHELDEN, *zijn kleinkind* ;

De familiën VERMEIREN, GOEMINNE, VANDEN BORRE en WITTEBROODT.

**BEDANKEN** van harte voor de blijken van kristelijke en innige deelneming hun betoond.

---

Ename — Drukk. Vander Stuyft