

Wij danken God voor het schone leven van

DE HEER

Georges Vermeulen

echtgenoot van

Mevrouw Germaine DE WEERDT

geboren te Nederzwalm - Hermelgem

op 31 oktober 1901 en godvruchtig overleden

in het A.Z. St. Elisabeth te Zottegem

op 28 december 1989,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid gepensioneerd K.B.G.

Medestichter W.T.C. "De Zwalmstoempers"

Voorzitter Oud - Strijders 1940 - 1945.

Mevrouw Germaine DE WEERDT,

Hubert en Lisette HENAU - VERMEULEN,

kinderen en kleinkinderen;

Leon en Yvette GHIJSELINCK - VERMEULEN

en kinderen;

Antoine en Hilda VERMEULEN - DE BOCK

en kind;

De families VERMEULEN, DE GRAEVE,

DE WEERDT, DE GROOTE en VAN HOECKE

danken U voor de blijken van medeleven.

Namis: zondag 4 februari 1990 om 10 uur.

En als ik dan, mijn God, weer thuis zal zijn
bij hen op wie ik... in verwarringheid soms riep, zorg
dan, mijn God, in uw voorzienigheid voor hen die
ik wanhopig achterliet.

Heb dank Heer omdat Gij ons een vader hebt
geschonken die, als Vader en als mens zo groot
was in zoveel kleine dingen. Voor wie zwijgen
soms belangrijker was dan spreken. En als hij
sprak, zijn woorden de wijsheid weergaven van zijn
ruim voelend hart, zijn warme menselijkheid.

Heb dank Heer voor deze vader.
Met handen getekend door arbeid, verweerd van
werken, veel en lang en hard. Met handen die
weinig vroegen, maar zoveel gaven. Die vreugd
en vriendschap vonden in dit geven, jarenlang als
begeleider van zijn "Zwalmstoempers".

Heb dank Heer voor onze vader.
Als man van diep gelovig zijn. Dit niet geschreven,
maar ons voorgeleefd testament.

*Durf nu niet de vrede breken,
zorg dat de dwaze praat verstomt.
't Is daarom da'je zachtjes saam moet spreken
met teedre woorden, als d'avond komt.
Zo mag het nu nog eeuwen duren,
nu dat de lichten zijn gedoofd.
Alles slaapt, d'r kan niets meer gebeuren,
't Is were avond, God zij geloofd.*

(naar W. Vermandere)

Heb dank, goede Heer
Voor zijn lieve echtgenote, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, bij wie hij troost en sterkte
zocht, bij wie hij zo lang leven mocht.

Dit is mijn laatste wens.

Heb elkander lief, zoals ik u heb liefgehad.

Druk. Morre, Zwalm Rouwcenter Funeralia, Zwalm