

Ik weet dat mijn Verlosser leeft.

†

VROOM AANDENKEN AAN

ZUSTER ARTHURA

(Mejuffrouw Germaine VERMEULEN)

van de Zusters van Sint-Franciscus
van Opbrakel.

Geboren te Scheldewindeke, 3 november 1911

De Heer toegewijd door de kloostergeloften,
12 april 1934

Naar het Vaderhuis teruggegaan te Ronse,
10 oktober 1990.

De Eerwaarde Heer Directeur

De Algemeen Overste en de Zusters
van Sint-Franciscus

De families VERMEULEN - VERMASSEN

danken U voor uw genegenheid
voor Zuster Arthura.

Heer God,

We treuren om een geliefde zuster
die niet meer aan onze zijde leeft.
Laat haar leven in ons hart
in lengte van dagen
en in Uw liefde voor altijd,
nu wij danken, rouwen en hopen.

We danken
om wat zij voor ons is geweest,
al hebben wij het onvoldoende gewaardeerd.

We rouwen
en dragen in ons een diepe wonde
die moeilijk dicht zal gaan.

We hopen
al zijn wij zo onwetend
aan wat ons wacht aan d'overkant.
We vertrouwen op Uw woord :
voor altijd zal zij gelukkig zijn
want zij zal Hem zien
in Wie ze heeft geloofd,
voor Wie ze heeft gewerkt,
al die dagen zonder verpozen,
gewerkt, gebeden en geleden.