

Wie liefheeft, is uit God geboren en kent
God. (1 Jo. 7)



In de liefde van de Vader is ontslapen

MEVROUW

Irma VERMEULEN

weduwe van de Heer

Alfons HAEGEMAN,

geboren te St.-Martens-Lierde op 21 september 1899 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 20 oogst 1976, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Voor moeder is de goede strijd gestreden. Zij heeft haar levensloop voltooid, haar geloof bewaard en de bekroning bereikt in de Heerlijkheid die de Vader voor haar heeft bereid.

Jarenlang was zij de sterke vrouw, die onverpoosd kon werken voor haar gezin en voor de armen in de missiegebieden.

Haar huwelijksleven heeft zij beleefd door een grenzeloze toewijding bij het oppassen van haar zieke echtgenoot.

Voor dat alles putte zij de kracht bij Kristus in de eucharistie, met wie zij innig verbonden leefde.

Slechts de laatste maanden, zwaar door ziekte getroffen, werd zij zwak van gezondheid, maar toch bleef bij haar de hoop be-

waard dat God met haar het beste voor had. Zij heeft uiteindelijk haar leven gegeven in de handen van God, haar Heer.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik heb U een voorbeeld gegeven van kristelijke geloofsbeleving. Volg mij hierin na. Ik dank U om uw blijken van liefde en genegenheid. Samen met vader waak ik over U vanuit Gods hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

De families VERMEULEN, VAN DER STICHELEN, HAEGEMAN, GABRIELS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel