

Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Joh.

†

AANDENKEN AAN DE HEER

JOZEF VERMEULEN

Weduwnaar van mevrouw

DELPHINE VAN DER SPIEGEL

Geboren te Burst op 4 september 1901 en overleden te Zottegem op 29 april 1979, gerstert door het sakrament van de zieken.

Het leven van de mens is een wisseling van vreugde en lijden. Op heerlijke dagen kunnen uren en dagen volgen van smart en droefheid. Dit alles kan maar zijn ware zin hebben in het licht van een eeuwige eindbestemming in God over leven en dood heen.

Na een leven van hard werken en inzet voor zijn gezin, mede in dienstbaarheid voor zijn medemensen, kon hij genieten van een rustige en gelukkige oude dag midden zijn kinderen en kleinkinderen.

Spijt alle goede zorgen greep de kwaal steeds dieper en kwam tenslotte het einde aan een leven onder de mensen.

Gelukkig kunnen wij geloven dat ook dit sterven van een gelovig mens de overgang is van « zijn thuis bij de mensen » naar « zijn thuis bij God » om te delen in de heerlijkheid, die Jezus Kristus ons is voorgegaan langs de weg van lijden en dood. Een heerlijkheid van ongestoorde vreugde in Gods liefde.

Danken wij God om dit leven en dit sterven, danken wij Hem om het geloof in een eeuwig leven.

Lieve kinderen en kleinkinderen, dank omdat ik bij u mocht leven, dank voor de genegenheid en de goede zorgen, die mij gelukkig maakten ondanks de ziekte en de pijn. Moge God u zegenen.

Voor de blijken van deelneming en gebed, danken U :

Heer en Mevrouw Alfons VERMEULEN-VAN TRAPPEN en kinderen,

Heer en Mevrouw Amedé VERMEULEN-VAN GROTENBREUL en kinderen,

Heer en Mevrouw Remi SONCK-VERMEULEN en kinderen,

De families :

VERMEULEN, VAN DER SPIEGEL,
SCHOUVLIEGER en GOOSSENS.

Drukk. Godewein - Haaltert