

De rechtvaardige zal eeuwig leven !



GELOVIG AANDENKEN AAN

DE HEER

**Marcel, Adolf, Jozef,
VERMEULEN**

Weduwnaar van Mevrouw
Alice DE WINNE.

Geboren te Oosterzele op 27 augustus
1899 en godvruchtig overleden te Zotte-
gem op 2 april 1986, gesterkt door de
Heilige Sakramenten der zieken en de
Apostelische Zegen.

Goede mensen laten sporen na. Zelfs
als ze niet meer tussen ons zijn blijft er
veel licht natrijlen : hun gedenken maakt
weer blij en stemt steeds dankbaar !

Zulke mensen zijn iets in vlees en been
van de Blijde Boodschap van God mid-
den ons, want ze zijn de spiegels van
Gods werk bij de mensen : ze zijn als
hun Heer Jezus, die al weldoende rond-
gaan. Ze hebben maar één ambitie :
mensen plezier doen !

Marcel, gij hebt gans uw leven door
tijd gehad voor God uw Heer : van Hem
hebt ge vernomen hoe Hij het wil. Gij
hebt Hem aangesproken in gebed en
Heilige Mis, gij maakte er tijd voor. Ge
hebt tijd gemaakt voor uw medemensen

in de zoveel vormen van burenhulp en
vriendschap : hen een plezier doen mocht
u echt wat kosten. Ge hebt uw naaste
bemind gelijk uzelf. Ge hadt, midden al
deze "goedheid", tijd om uw werk op te
passen en uw bedrijf uit te bouwen, zo-
wel als eigen gewin als voor diensten
aan mensen: door uw bekwame werklust
en eerlijke arbeid is onze wereld er wat
schoner op geworden ! In alles was Gods
gebed u de gouden leidraad : goed en
eerlijk.

Beste kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen, voor moeder zaliger en
u allen had ik graag tijd. Gij waart allen
mijn eer en mijn vreugde. Te mogen
beleven dat u ook die weg van God en
de mensen gaat, maakte mij blij.

Dank om uw goedheid voor mij : blijft
verder één in diezelfde goede geest van
Gods wegen. Zijn weg en Zijn gebod
maakt een mens echt vrij en blij.

Goede buren en vele vrienden, God zij
evenzo met u in al uw menselijke zorgen.

Heilige Maria, bid voor ons, mensen
onderweg met mekaar in goede en min-
der goede dagen.... Amen.

De families VERMEULEN, DE WINNE,
SMEKENS, VERMEULEN en GODICHA-
BOIS danken U voor de blijken van
deelneming in rouw en gebed.

Druk. De As, Oosterzele, tel. (091) 62 70 01

