

†

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

**Margareta, Augusta
VERMEULEN**

weduwe van Paul VANDENSTEENE.

Geboren te Schorisse op 8 juli 1911 en god-
vruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus
te Brakel-Opbrakel op 5 augustus 1983,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Al weten we dat ons samenzijn hier op
aarde eens een einde neemt en we er ons
op voorbereiden, toch doet het hartpijn als
dit ogenblik gekomen is.

Hoe inniger de liefde was des te pijnlijker
voelen we de definitieve scheiding op aarde
aan. In dankbaarheid denken we aan wat de
overledene voor ons betekend heeft.

Door de wolken van onze droefheid straalt
de zon van ons kristelijk geloof, nadat de
Heer voor ons een eeuwig geluk bereid
heeft waar we elkaar kunnen terugvinden.

Zoals al onze overleden medegelovigen wil-
len we ook Margriet toevertrouwen aan Gods
barmhartigheid.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, wil ter
beste spreken voor Margriet die voor U een
bijzondere verering had.

De families VERMEULEN, VANDENSTEENE,
CAPIAU, BONNEEL,

danken U voor de kristelijke deelneming.

Begravenissen Raoul, Marktplein, Brakel
Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel