

Zie hier ben ik Heer, Gij hebt mij immers geroepen.

†

TOT ZALIG AANDENKEN AAN

EERWAARDE ZUSTER

PHILIPPINE

in de wereld

JUFFR. MARIA-COLETA VERMEULEN

geboren te Zonnegem de 21 juni 1875.

Geprofest in het klooster der Zusters Franciscanessen-Crombeen Gent de 6 september 1906.

Vierde haar Zilveren, Gouden en Diamanten JUBILEUM.

Overleden te Hansbeke op 28 augustus 1966.

Gezalfd met de H. Olie der zieken.

Zuster Philippine was eenvoudig en oprecht gelukkig, omdat ze zich heel en gans aan haar ideaal geschonken had; haar opgang naar God voor zijn glorie.

Onopgemerkt, stil en eenvoudig volbracht ze haar dagelijkse plicht, wat die plicht ook van haar vroeg. Volhardend streefde ze naar een inig verenigingsleven met haar goddelijke Meester. Liefderijk en gedienschtig in haar omgang, verlangde zij er enkel naar de anderen te helpen en te dienen zoals Christus het ons leerde, in

liefde en vreugde, met toewijding en geduld.

Plots is ze van ons heengegaan. Toen de Heer haar riep tot gebed, spoedde zij zich naar de kapel, maar nog voor ze de kapel had bereikt, zakte ze in een en toog haar ziel haar bruidsgom te gemoet, en stapte het hemelhuis binnen, waar ze thans in onophoudelijk gebed, haar vreugdepsalmen uitjubelt samen met engelen en heiligen voor de troon van de Heilige, Almachtige en eeuwige God.

Dierbare familie, heb dank voor uw verkleefdheid. — Beminde Oversten en Medezusters, dank voor uw liefde en tedere zorgen vooral tijdens mijn laatste levensjaren. De bovennatuurlijke liefde van u allen, was voor mij een opbeuring bij menige ontmoediging. Blijven wij immer verenigd in onze liefde en in onze gebeden. Gedenkt mij dagelijks in het H. Sakrifcie der H. Mis en in het koorgebed. Weldra vinden wij elkander terug in een ongestoord en eeuwig geluk.

De Akten van geloof, hoop en liefde... (9 j. a.)

Zeereerwaarde Heer Algemene Directeur.

De Algemene Overste en Medezusters,
De familiën VERMEULEN en LAMMENS,

danken U innig om uw deelneming in
rouw en gebeden.

Druk. De Craene, Hansbeke