

Een traan voor de overledene vervliegt,
een bloem op haar graf verwelkt,
een gebed voor haar zielerust stijgt ten
hemel.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

**Maria - Emma
VERMEULEN**

**Echtgenote van de Heer
Maurice - ROGGE**

Geboren te Sint-Martens-Lierde op 17 septem-
ber 1897 en godvruchtig overleden te Opbrakel
op 4 januari 1973, gesterkt door de Heilige
Sakramenten der zieken.

« Wij danken U, Heer God,
voor deze echtgenote en moeder,
die ons zo dierbaar was
en die ons nu zo vlug is ontvallen
in deze wereld ».

Zij was een voorbeeldige vrouw en een
beste moeder. Haar leven stond helemaal in
dienst van God en van haar gezin.
Liefste echtgenoot, heb dank om uw zovele
jaren trouwe liefde. Vind troost en steun bij
de Heer en in onze kinderen.

Bemide kinderen, vergeet de voorbeelden
niet die ik U heb gegeven. Bemin vader, sta
hem bij en help elkaar.

Bid voor mij in uw familiegebed en iedere
zondag in de H. Mis.

H. Maria, moeder Gods, bid voor ons en
voor mij.

De Families :

VERMEULEN, ROGGE, KINDT,
VANDER STICHELEN en TIBERGHEN,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Druk. J. De Clercq, St.-Maria-Oudenhove