

GOD IS LIEFDE



Wil in Uw vroom gebed gedenken

ZUSTER MARIE-JOZEFINE

(LUCIA VERMEULEN)

Zij werd geboren te Hillegem op 14 december 1897.
Geprofest als Zuster van Maria te Nederbrakel
op 3 april 1923.

Overleden te Geraardsbergen is zij ons voorgegaan
naar het eeuwig Vaderhuis op 29 juni 1979.
Gesterkt door de H. Sacramenten.

Op de weg van de kleinen en de eenvoudigen zijn er blijvende waarden die door een onaanachtig oog niet altijd worden opgemerkt, zijn er eenvoudige dingen die niet altijd naar waarde worden geschat. « Alles voor Jezus » was het woord in de mond van Zuster Jozefine en het was zeker ook de houding van haar hart. Daarom was ze zo eenvoudig blij en zo sereen gelukkig.

« God, verleen dat ons leven
van de eenvoud mag getuigen
die aan de waarheid glans
en aanzien geeft ».

(Openingsgebed, 13e zondag door het jaar.)

Zuster Jozefine, we zijn je dankbaar, want pas nu begrijpen we dat jij ons eigenlijk de weg hebt getoond. Je devotie tot de Heer Jezus in de Eucharistie en je devotie tot Maria, zij waren zo echt-eenvoudig. Alles wat je gedaan hebt, het was zo spontaan, zo gelovig-kinderlijk, alleen maar uit liefde en zo kreeg alles eeuwigheidswaarde: je dienstbaarheid als jonge Zuster, je inzet nog op latere leeftijd met je bijzondere zorg voor de perkjes rondom onze kapel, het huis van de Heer... Orde en goedheid zijn je altijd eigen geweest, blijheid en dankbaarheid, gaven van Gods Geest, altijd je kracht, blijheid zich door God bemind te weten.

Je was gelukkig in je zustergemeenschap, waarvan je zoveel hield, in verbondenheid met je medezusters. Daarin was jij een biddende schakel. Ook je Familie is je dankbaar om je attentie, om je genegenheid, om je gebed voor zoveel van hun intenties.

Zuster Jozefine, verrassend — onverwacht ben je heengegaan. Moge je sereen-religieus leven nu openbloeien in de volheid van Gods eeuwige liefde, een blij thuiskomst in Gods Vaderhuis. Wil er voor ons ten beste spreken.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De Algemeen Directeur E.H. A. Schatteman,
de Algemeen Verantwoordelijke en de Zusters van
Maria,
de Families Vermeulen en Van Cauwenberge,

danken voor Uw gebed en christelijk meelevens.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel