



In geloof en vertrouwen  
bidden wij Gods liefdevolle goedheid voor

DE HEER

## René VERMEULEN

geboren te Oosterzele op 8 oktoder 1888  
en godvruchtig overleden op 21 oktober 1977  
in het Sint-Jozefsziekenhuis te Gentbrugge,  
gesterkt door het sacrament der zieken.

---

De mens kan niet uit eigen kracht, al ware het  
maar een el, aan zijn leven toevoegen. Hij moet eens  
sterven, zelfs als hij op hoge ouderdom nog stoer en  
krachtig schijnt.

In het sterven is de Heer Jezus ons voorgegaan.  
Zijn verbondenheid met zijn Vader was zo diep, dat deze  
Hem aan de dood heeft onttrokken. En deze Jezus heeft  
ons beloofd ons een plaats te bereiden bij Hem, in het  
huis van zijn Vader. Dit zijn woorden van troost en  
sterkte; woorden van hoop op een belofte die eens wer-  
kelijkheid wordt tegen alle menselijke hoop in.

De dierbare overledene mag als diep-gelovige  
man steunen op die belofte. Hij was een vriend van God  
en van vele medemensen. Met zijn altijd monkelende  
glimlach en zijn schaarse maar dikwijls rake gezegden  
won hij de genegenheid en de sympathie van allen die  
hem ontmoetten, vooral onder de leden van de Muziek-  
maatschappij. Die was voor hem zijn leven en zijn vreug-  
de. Moge bestuur en spelende leden hem dankbaar ge-  
denken in hun gebed en hun muziek.

Dierbare zuster en familieleden hebt dank voor  
uw zorgen en genegenheid. Mogen wij allen samen eens  
het geluk beleven te genieten van de heme'ise melodieën  
van de Engelen in Gods eeuwige zaligheid.

---

De families VERMEULEN, DE SUTTER,  
DE NEVE en VAN BEVER

danken U voor de blijken van deelneming  
in rouw en in gebed.

---

Druk DE AS, Heistraat 45, Oosterzele - (091) 62 70 01  
Begr. Lamiroy, Dorp, S-L. Houtem- (053) 62 28 77