

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.



VROOM AANDENKEN

aan mevrouw

Francisca Valentina Vermoesen

weduwe van de Heer

Petrus HENDRICKX

geboren te Hekelgem, de 2e januari 1874 en godvruchtig overleden te Moorsel, de 8e maart 1971, gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Zeer weinigen mogen bogen op een patriarchale ouderdom zoals onze dierbare overledene,

In de gezegende ouderdom van 97 jaren bezat zij een buitengewone levenskracht : zij beschikte nog over al haar vermogens en zo kon zij zich, tot haar laatste levensdagen dienstbaar maken voor haar kinderen en kleinkinderen die zij zo gaarne zag en die haar omringden met liefde en eerbied.

Haar handen waren steeds rusteloos ofwel waren zij aan 't breien ofwel gleden de kralen van haar rozenhoedje door haar vingers.

Zij was een diep christelijke vrouw die dankbaar het leven uit Gods hand heeft aanvaard. Gans haar leven stond in het teken van haar geloof en haar daadwerkelijke naastenliefde.

Moeder is dood ... maar moeder leeft voort in de harten van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en hoog in de hemel in het hart van God zelf.

Wij danken U Heer, om dit schoon en lang mensenleven. Geef dat er niets van verloren zou gaan, maar dat het ten goede zou komen aan deze wereld, dat alles wat haar heilig was geeerbiedigd mag worden en dat alles waarin zij groot en schoon is geweest tot ons blijve spreken.

Moeder, wij blijven U indachtig in onze gebeden.

Troostvol waren voor ons de blijken van deelneming en gebed voor onze dierbare overledene. Hiervoor danken U van harte

Heer en Mevrouw Alfons Moens - Hendrickx kinderen en kleinkinderen

Heer en Mevrouw Gab. Moens - Hendrickx kinderen en kleinkinderen

Heer en Mevrouw Maurice Hendrickx - De Meyst kinderen en kleinkinderen

Heer en Mevrouw Marcel Hendrickx - Roelandt en kinderen

De familie's : Vermoesen, Hendrickx, De Meyst en Van Brempt.

Druk. Koster, Moorsel.