

Geen troost en weet ik geen,
Gij Jezus zult alleen,
Gij kunt ons tranen drogen. G.G.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOZEF VERMOESEN

echtgenoot van Mevrouw

MARIA PALSTERMAN

geboren te Erembodegem de 6 Juni 1906
en er godvruchtig overleden de 30 Mei 1952,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij is verdwenen als de bloem in het veld, die 's morgens ontkiuit, fris en bekoorlijk en 's avonds haar hoofd buigt en sterft. De zon is voor hem ondergegaan als het nog volle dag was.

Niets is duurzaam hier op aarde, alle geluk ont-snapt ons op het ogenblik dat men denkt ervan te genieten.

Hard is deze slag die ons treft, diep en pijnlijk is de wonde... en het menselijk hart huilt. Hoe groot onze droefheid ook zij, toch buigen wij ootmoedig het hoofd en zuchten vol onderwerping « Dat Uw H. Wil geschiede ».

Zonder klagen, in volkomen onderwerping aan de aanbiddelijken wil Gods, heeft hij én ziekte én dood aangenomen uit de handen des Heren.

Beminde echtgenote, dochter en schoonzoon, dank om uw genegen zorgen en uw zelfopoffering, veel heb ik geleden, doch uw oprechte verkleefdheid en trouw weze ons allen een balsam op de wonde van dit al te vroeg gescheiden zijn, draag vooral zorg voor mijn beste petekind die ik zo innig heb liefgehad.

Beste broers, zusters, bloedverwanten en gij allen die mij gekend en bemind hebt, vergeet mij niet in uw gebeden.

Heer Jezus, geef uw trouwe dienaar de beloning.



Mevrouw Jozef VERMOESEN - PALSTER-
MAN,

Mijnheer en Mevrouw Gaston DE BACKER-
VERMOESEN en kind Jozef,

De familiën VERMOESEN,
PALSTERMAN,
VERDOODT,
VAN NIEUWENBORGH

zeer gevoelig voor uw deelneming
in hun rouw en voor uw gebeden,
bieden U hun oprechte dank aan.

L. Verhegge, Koster. - Tel. 211 27