

" Eer aan God in de hoge en vrede aan
de mensen van goede wil "

Luc 2.14



Blijvend aandenken aan

DE HEER

OMER VERNACKT

weduwnaar van Mevrouw
Germaine MATTHYS

Geboren te Oostrozebeke op 16 april 1910 en
thuis overleden op 17 december 1992, gesterkt
door het H. Sacrament de zieken in extremis.

De families

VERNACKT, MATTHYS,
BUSSCHAERT en DE BECK
danken U voor uw gebed
en medeleven.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*In de stilte van de Advent en de vrede
van kerstmis is Omer van ons heenge-
gaan.*

*Zijn leven was een eer aan God en in alle
eenvoud een dienst aan de mensen.*

*Eerlijk en plichtsbewust voor zijn werk
en bezorgd voor zijn dierbaren. Oprecht
gelovig was voor hem de zondagsmis
het hoogtepunt van de week en het
medeleven met de liturgie en het leven
op de parochie.*

*Moge Omer die ons zo nabij was nu
leven bij God en de vreugde en vrede
ervaren van kerstmis.*

*Dankbaar om al het goede dat wij door
hem hebben ervaren blijven wij met hem
innig verbonden in het gebed.*

Befraf. Van den Driessche (054) 41 25 50