

Laat u door niets verstoren, door niets beangstigen.  
Alles gaat voorbij. God alleen verandert niet.  
(H. Theresia v. Avila)



TOT VROME GEDACHTENIS

van Mejuffrouw

**Hilda VERNIERS**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 10 augustus 1926  
en tot de Heer teruggekeerd op 18 oktober 1970.

Zij was nog een kind wanneer zij reeds kennis maakte met het lijden : al te vroeg naar menselijke redenering verloor zij haar lieve moeder en kort daarop haar goede vader. Zeer diep heeft zij dat verlies gevoeld en er nooit een compensatie voor gevonden. Zij heeft haar leed alleen gedragen, totdat zij in God iemand ontdekte die haar begreep en haar de kracht schonk om anderen met de liefde te omringen die zij zelf moest ontberen.

In haar omgang was zij steeds voornaam, voor eenieder lief, taktvol, goed en gediensig en eindeloos dankbaar voor de minste attentie en blij van goedheid tegenover haar.

Het beleven van haar lidmaatschap van de lekenorde van de Karmel, haar ijver voor de missiewerken, de tegenwoordigheid haar betoond door haar broer en schoonzuster, neven en nichtje, verwanten, vrienden en kennissen, schonken haar een kleine voorsmaak van het eeuwig geluk dat zij verwachtte van God, haar toevlucht en haar vertrouwen.

Zij moge in het eeuwig licht door Gods barmhartigheid in vrede rusten. O. L. Vrouw van de Karmel moge haar daarheen begeleiden.

Dokter en Mevrouw

Pierre VERNIERS-d'HARVENG

Jongeheer Pierre VERNIERS

Juffrouw Dominique VERNIERS

Jongeheer Didier VERNIERS

en de familie

danken U oprecht voor de  
innige blijken van deelne-  
ming bij het heengaan van  
hun dierbare afgestorvene.

.....  
Vercruyssen - Gent