

« Het leven is ons gegeven om God te zoeken;
de dood om Hem te vinden; de eeuwigheid om
Hem te bezitten ». H. Augustinus.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

ACHIEL VERPLANCKEN

echtgenoot van Mevrouw

HELENA WULLAERT

*Oud-Strijder en Vuurkruiser oorlog 1914-1918
Vereremerkt met verscheidene Eretekens*

geboren te Ruien op 21 februari 1892 en god-
vruchtig overleden te Ronse, op 27 januari 1977,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Een dierbare overleden wordt ten grave ge-
dragen. — Dit afscheid was weliswaar reeds voor-
bereid, maar de pijn is er niet minder om.

Het aandenken van deze man laat ook een
troostvolle en zoete geheugenis na : Hij was eer-
trouw echtgenoot, een zorgvolle vader en groot-
vader, die zijn talrijke nakomelingen voorging in
eer en deugd, in plichtbesef en werkzaamheid, in
trouw aan zijn land, standvastig en mannelijk
vroom in dienst van God.

Dierbare echtgenote, dank om uw liefde en
goede zorgen. — Beminde kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, blijft moeder omringen in
onderlinge en toegewijde liefde. — Beste familie-
leden, vrienden en strijdmakkers, verenigt U met
allen die om mijn heengaan treuren door voor mij
te bidden, ik ook zal U niet vergeten bij de troon
des Heren.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse

Mevrouw Achiel VERPLANCKEN, geboren Helena WULLAERT,
zijn talrijke kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
De families VERPLANCKEN, BUYCK, WULLAERT en DE WOLF,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw die hen treft