

Ik legde mij neer om te rusten en sliep in,  
Ik stond op, want de Heer ondersteunt mij.



Vroom aandenken aan

MEVROUW

## **Jeanne VERPLANCKEN**

weduwe van de heer **Raymond DESMET**

geboren te Berchem op 27 juni 1895  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 18 november 1989

voorzien van de H. Sacramenten der stervenden.

Na het heengaan van deze dierbare vrouw is er zeker verdriet, want het was toch zo'n lief mens. Maar de gedachte aan dat lange, goede leven troost ons en maakt ons berustend en zelfs gelukkig. Want wie heeft het voorrecht zo lang gezond te mogen leven om nadien een rustige dood te mogen sterven. Niet alles in haar leven was goud. De beide wereldoorlogen en het te vroege heengaan van haar lieve man zullen bij haar wel sporen hebben nagelaten. Maar alles samen voelde ze zich een gelukkige vrouw, ook nog in haar hoge ouderdom. Ze was zoveel jaren geleden

gelukkig getrouwd, kreeg een flinke zoon, kon lange jaren samen met haar man bouwen aan een gelukkig gezin, zodat hun huis een thuis was, waar het goed was om wonen, niet alleen voor henzelf, maar eigenlijk voor iedereen. Ook de kinderen kwamen er graag naar de winkel.

Ze kon zich ook verheugen in haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, die met veel wederliefde, dank en genegenheid haar geluk nog vergootten.

Ze was ook een gelovige vrouw. De kerk was haar thuis en "Jezus navolgen" was haar leven. Daarom zal de Heer haar nu graag opnemen in Zijn eeuwige vreugde en haar opnieuw verenigen met haar man zaliger.

Alphonse en Georgette DESMET-HERMAN,  
Philippe en Rita DESMET-EECKHOUT,  
Niki en Sofie,  
Patrick en Rita BEKE-DESMET,  
Brecht en Laurens,

danken u voor uw gebed  
en de deelname in hun rouw.