

†
Laat hem bij U zijn Heer,
heel dicht bij U.

Ter herinnering aan

Robert VERPLANCKEN

echtgenoot van Mariette VAN STEENBRUGGE

geboren te Kwaremont op 26 juli 1928 en er in zijn
vertrouwde huiskring overleden op 14 juli 1995.

Gewezen Secretaris van de Duivenmaatschappijen
"Strijd in Vriendschap" en "Na Arbeid Vermaak".

Robert, pa,

het was goed naast jou te kunnen varen.

Een leven vol mooie herinneringen.

Je leerde ons op jouw manier de wereld kennen :
eerlijk en respectvol, werklustig en optimistisch.

Je leefde graag.

Met veel interesse voor de mensen en de natuur.

De jacht was één van je passies, naast "de duiven"
en "den voetbal", doch niets ging boven je familie.

We wisten het, we konden steeds rekenen op jouw
onvoorwaardelijke steun.

Jouw bezorgdheid zullen we missen.

Het zal nooit meer zijn als weleer.

Robert, pa, het was goed naast jou te mogen leven!

Ik mis je waar ik henenvaar,
of waar ik henenkeer,
de morgenstond,
de dagen rond
en de avonden nog meer.
Wanneer alleen ik tranen ween,
't zij droevig, 't zij blij.
Ik mis je, O, ik mis je zo,
ik mis je neven mij.

G. Gezelle.

De families VERPLANCKEN-WULLAERT en
VAN STEENBRUGGE-LANGIE,

**danken U voor uw gebed
en de blijken van genegenheid.**

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk
te Kwaremont op zondag 6 augustus '95 om 9.30 uur.

Rouwdienst Devos. Ronse.