

« Wanneer mijn werk gedaan zal zijn,
mijn adem stil, mijn ogen dicht en mijn
handen gevouwen in rust... dan geeft God
aan mijn heil zijn eerste begin...

(Antoon Van Duinkerke)

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

ARTHUR VERPLANKEN

weduwnaar van **Zulma HAELTERMAN,**

geboren te Oprakel op 23 maart 1901 en
er godvruchtig overleden op 25 juli 1984
in de Sint-Franciscuskliniek.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Het kostbaarste dat een stervende vader
aan zijn kinderen kan nalaten is de ge-
tuigenis van een onberispelijke levenswan-
del in vijftige werkzaamheid en trouw aan
zijn geloof en plichtsvervulling.

Lang was hij sterk en krachtig. Hij had
een rijkgevuuld leven: de seizoenarbeid in
Frankrijk, zijn werk thuis en bij zijn mede-
mensen.

Steeds vol betrouwen op Gods leidende
voorzienigheid, heeft hij de zorgen en be-
proevingen van het leven aanvaard. Vroeg-
tijdig werden hem twee kinderen van zijn
kroostrijk gezin ontnomen en zijn goede
echtgenote ging hem ook voor op 12 no-
vember 1973. Ook zijn oude dag, getekend
door ziekte, heeft hij met kristelijke on-
derwerping aanvaard.

Oud geworden, steunde hij op de bereid-
willige hulp van zijn kinderen die hem al-
tijd bezorgd en vol toewijding hebben bij-
gestaan; hij voelde zich zo gelukkig thuis
en in hun midden. Nu heeft hij ons verlan-
ten om voor altijd gelukkig te zijn in de
vreugde die de Heer beloofd heeft aan allen
die Hem trouw dienen op aarde in een
kristelijk leven.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ver-
geet niet dat we hard hebben gewerkt om
U te brengen waar ge nu staat. Dank voor
alles wat ge voor mij al die jaren gedaan
hebt. Samen met moeder en alle andere
familieleden die ons reeds zijn voorgedaan,
zal ik voor U bidden. Eenmaal hoop ik
met U in de eeuwigheid verenigd te mogen
leven.

God zegene en beware U.

De families

VERPLANKEN, HAELTERMAN,
ENGELS, COOLENS,

danken U.

Namis: zondag 12 augustus 1984 om 10 uur.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen-Crematies RAOUL. Brakel