

Geloofd zij Jezus Christus - Amen !



ZALIG AANDENKEN

van MEVROUW

CLARISSE VERPLANKEN

weduwe van Mijnheer

KAMIEL ENGELS

geboren te Everbeek de 22 februari 1880 en er overleden de 25 juli 1966, bediend met de HH. Sacramenten der zieken en de Apostolische Zegen "in Articulo mortis".

Gij weet o Heer dat ik niet in onledigheid geleefd heb noch mijn brood onverdiend geëten heb, maar wel in arbeid en zorgen voor huisgezin, kinderen, familie en allen die in nood waren.

Haar kinderen en kleinkinderen samen met gans de familie roemen haar, maar zijn ook gekomen om haar te verzorgen, te helpen en te troosten, dag en nacht, om haar grote smarten en lijden draagbaarder te maken en haar afsterven zoeter. God schonk haar ook een vreugdevolle ouderdom omringd door de liefde van allen als beloning voor haar deugdzaam christelijk en offervaardig leven.

Haar pijnlijke ziekte heeft zij met geduld verdragen, gezuiverd en gelouterd, rijk aan verdiensten is zij zacht in de Heer ontslapen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familie, ik kan u niet genoeg bedanken voor al de liefdevolle zorgen tot het allerlaatste toe. God zal u belonen. Ik moet gaan - naar de hemel bij de andere die ons zijn voorafgegaan. Vrienden en kennissen, ik zeg een tot wederomzien hierboven.

Bidt allen voor mij.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer



De familiën

VERPLANKEN, ENGELS,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene,

DANKEN U.

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem