

De dood is de rust, de bevrijding van de kwellingen van deze wereld.

†

De goede God geve rust en vrede aan

Mevrouw

Clementine VERPLANKEN

weduwe van de Heer

Amedée ROSKAM,

geboren te Everbeek op 24 januari 1885
en overleden in de kliniek te Oprakel
op 24 januari 1973,
gesterkt door Kristus in het sakrament van
de zieken.

Elke dag is goed om geboren te worden
en elke dag is goed om te sterven. Tussen
de geboortedag en de sterfdag van onze af-
gestorvene, ligt juist, dag op dag, 88 jaar.
Schijnbaar lange jaren, maar ze zijn voorbij
als rook door de schouw. Alleen haar wer-
ken volgen haar in de eeuwigheid.

In een druk huis is er ondertussen een
lege plaats. Maar hoe een huis ook gonst
van werkzaamheid, toch wordt het heengaan
van een moeder aangevoeld als een pijnlijk
verlies en een leegte. Een « moeder » is
immers niet alleen het schoonste woord op aar-
de maar ook het dierbaarste wezen dat een
mens bezit en haar verliezen is zelfs een
beetje sterven.

Bemide kinderen en kleinkinderen, uw blij-
vende zorg, uw meelevens met mij, zijn een
steun geweest om in mijn lange eenzaamheid
en oude dag toch gelukkig te zijn. Moge God
U allen belonen om al wat ik van U ontvan-
gen heb en bidt voor mij.

H. Jozef, patroon van de parochie, b.v.o.

De families ROSKAM, VERPLANKEN,
VERPLANKEN, KILLEMOES,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek