

Verschenen is de goedertierenheid en mens-  
lievendheid van God. (Tit. 3, 4)



**Vol hoop en vertrouwen bidden wij tot God**  
voor de Heer

## **Georges VERPLANKEN**

echtgenoot van Mevrouw

**GERMAINE DEMARE,**

geboren te Everbeek op 25 november 1904  
en overleden te Geraardsbergen  
op 23 december 1971, gesterkt door het  
Sakrament van de zieken.

---

Terwijl de Kerk zich verheugt om de komst  
van de Heer op aarde en de weelde van de  
kerstboom prijkt in de huiskamer waarbinnen  
de kerstliederen ons ontroeren, is Georges  
Zijn Kerstmis gaan vieren in de Hemel. Wat  
voor ons geloven is, is voor hem nu stralende  
werkelijkheid voor altijd. Hij is ver-  
lost. Hij is bij de levende Heer.

Deze moedige man leefde slechts voor zijn  
vrouw, zijn kinderen en zijn werk. Hij bouwde  
niet alleen een huis voor zijn kinderen

maar gaf ze ook een thuis waarin ze blij  
opgroeiden, goed uittrouwen en immer graag  
terugkeerden.

Door een langdurige ziekte is aan dit schone  
mensenleven een einde gekomen op aarde.  
Maar hij blijft leven in het hart van zijn  
vrouw en kinderen die hem tot het uiterste  
hebben bijgestaan en getroost. Hij blijft le-  
ven in de gedachte van allen die hem ken-  
den. Maar vooral leeft hij voor altijd bij de  
Heer !

De families VERPLANKEN, DEMARE, LABEAU  
en PLASSCHAERT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. R. Vandergeynst, Everbeek