

« Daar alleen kan liefde wonen  
Daar alleen is 't leven zoet  
Waar men stil en ongedwongen  
Alles voor elkander doet ».



DIT WEZE EEN DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## **Mariette VERPLANKEN**

**echtgenote van de Heer Ghislain DE ZUTTER,**

geboren te Oprakel op 30 mei 1945 en thuis  
overleden in familiekring op 13 juni 1993.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van K.A.V. Nederbrakel.

Ereteken van de arbeid tweede klas.

Titel en bronzen ereteken laureaat van de arbeid.

« En er komt een dag dat ge ons moet verlaten,  
te vroeg zal 't zijn, ik weet het vrouw... en  
moeder.

Veel te vroeg en toch zo jammer!

We zullen ons eenzaam voelen, diep geschokt  
en verslagen, misschien moedig en gelaten.

Maar uw goedheid, uw zorg en toewijding,  
vrouw en moeder, nog niet vol genoeg.

Wij danken U innig voor uw offer dat ge zo  
moedig hebt volbracht ». (P. De Rijck)

Van thuis uit had Mariette flink leren werken,  
voor alle werk en denst altijd bereid. Zij was  
een brave vrouw, geliefd en bemind door haar  
dierbaren, geacht en geëerd door haar patroon

en medearbeidsters, waar ze 28 jaren in dienst  
was en er verermerkt werd. Ze had samen  
met haar man een huis met een tuintje opge-  
bouwd. De toekomst lachte hen toe. Ze waren  
gelukkig en hun toekomst was verzekerd. Ziekte  
en ongemakken kwamen die verwachtingen ver-  
storen. Ze heeft hemel en aarde verzocht haar  
te helpen, maar klagen deed ze niet. De dood  
heeft te vroeg een punt gezet achter een werk-  
zaam en verdienstelijk leven. Zij ruste nu bij  
de Heer in vrede.

Heer God, doorheen onze tranen danken we U  
voor deze vrouw en moeder, voor wat ze voor  
ons geweest is en gedaan heeft. Wil haar om  
de liefde die zij betoonde en het lijden dat ze  
moedig doorstond haar nu laten delen in het  
verheerlijkt bestaan van Jezus, uw beminde Zoon  
en onze Heer, die ons in liefde en lijden is  
voorgegaan naar een eeuwigdurende verrijzenis  
en leven.

Franky en Ghislain danken alle vrienden en  
kennissen voor de vele attenties en de morele  
steun, die zij ons gaven in deze zeer pijnlijke  
periode.

De families

VERPLANKEN, DE ZUTTER,  
HAELTERMAN, STURTEWAGEN.

danken U.

Namis : zondag 27 juni om 9.30 u.

Rouw!. Raoul, Brakel      Druk. D & D, Brakel