

De dood der rechtvaardigen is geen dood; zij
ontslapen zacht op aarde om in den hemel te ont-
waken. H. Alph. de Lig.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw
ODILE VERPLANKEN

echtgenote van Mijnheer
VICTOR PIETERARENS

geboren te Everbeek den 1 Mei 1876 en er
godvruchtig overleden den 2 Januari 1951.
Versterkt door de HH. Sacramenten,
en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis»

« — 0 — »

Ons hart is bedroefd. Moeder heeft ons verla-
ten. Me zorg en toewijding heeft die goede moe-
der zich toegewijd aan de opvoeding van haar tal-
rijk kroost. Geen werk was te lastig, geen moeite
bleef gespaard om in het onderhoud van haar huis-
gezin te voorzien en God zegende haar arbeid.

O Heer Gij geeft haar sterkte en betrouwen in
't leven, wees haar nu ook genadig en aanhoor de
stem onzer wed. liefde en dankbaarheid die zucht
om erbarming voor onze geliefde moeder.

Dierbare Echtgenoot, mijn uur is gekomen. God
roept mij. Lange jaren zijn wij, in één hart en één
ziel verbonden geweest; dien liefdeband kan de
dood niet breken en eens zullen wij in den hemel
weer verenigd zijn om nooit meer te scheiden.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen die mijn vreug-
de en mijn troost waart op aarde, hebt dank voor
uw liefde en zorgen; volgt mijn voorbeelden na
en blijft mij steeds in uw gebeden gedenken.

Dr. Vw, Modde, Everbeek.

Jezus, Maria, Jozef.
Mijn Jezus Barmhartigheid.
H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk.

7 j. en 7 q. afl.
300 d. afl.
300 d. afl.

De Familiën
**VERPLANKEN, PIETERARENS,
VAN BREUSEGHEM, DE ZUTTER en GOSSEYE**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
duurbare afgestorvene,

DANKEN U.