

Wij verenigen ons in deze Eucharist'eviering met de verrezen Christus; omdat onze geliefde overledene voor altijd met de Heer zou zijn in de vreugde van het Vaderhuis

†

In dankbaarheid en liefde gedenken we de Heer

ACHIEL - FRANCIES VERPOEST

weduwnaar van Mevrouw MARIA RAES

*geboren te Maarke - Kerkem op 24 september 1901
en zacht overgegaan naar het eeuwig leven in de
H Hartkliniek te Oudenaarde op 15 januari 1977
Gesterkt door het H Sacrament van de zieken*

Na een welbested en werkzaamleven; na vroeg zijn echtgenote verloren te hebben; heeft de dierbare overledene vele jaren mogen doorbrengen; omringd door de genegenheid en goede zorgen van zijn dochter

Steeds zagen wij dagelijks Achiel een wandeling maken in de vrije natuur en de omgeving die hem dierbaar waren.

De Heer mengt dikwijls het geluk van deze ver-gankelijke aarde met lijden; kommer en zorgen; opdat wij de hemel zouden aanschouwen waar geluk en welzijn nooit eindigt. Hij roept de zijnen tot Zich wanneer ze het best bereid zijn.

Heer; onze God; wil barmhartig zijn voor deze mens; Zoals elk mensenleven; was ook zijn leven niet volmaakt. Schenk hem vergeving; waar hij faa'de; en vul aan wat aan zijn leven nog ont-breekt: Wij vragen het U door Christus onze Heer

Dierbare kinderen; familieleden; vrienden en allen die hem gekend hebben als de goede; zorgzame mens als bekommerde en toegewijde vader; dank ik voor de grote genegenheid de gedurende bekommernis voor mij en in de vele liefdevolle attenties waarmee ge me omringd hebt:

Mijn Jezus, barmhartigheid

De Heer en Mevr Urbain BASTIEN - VERPOEST
De Heer en Mevr Maurice DUBOIS - VERPOEST
Jongheer Nic BASTIEN ;
De Heer en Mevr Etienne MICHELS - DUBOIS
Mejuffer Françoise DUBOIS
Jongheer Karly MICHELS

De families VERPOEST; ROOS;
RAES; VAN DER HOOST

DANKEN U voor de blijken van
deelneming in de rouw:

Drukkerij Gasthuys — Oudenaarde