

De hoge jaren zijn een erekroon als zij de weg der gerechtigheid hebben bewandeld.

VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

Elza VERPOEST

Echtgenote van de heer Albert VAN OVERMEIRE

geboren te Leupegem op 14 november 1907 en godvruchtig overleden in de kliniek Dr. Gofaerts te Zottegem op 24 december 1987, Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Vrij onverwacht, heeft deze goede moeder ons verlaten. Zij was om het met de woorden van de bijbel te zeggen «een sterke vrouw», uitzonderlijk bedeed met een sterke gezondheid, altijd ijverig en werkzaam. Haar werk voldeed haar en tussenin een gebed vol eenvoudig maar werkelijk geloof in het bewustzijn van Gods oneindig Meesterschap, dat was haar leven en ontspanning, haar verlangen en betrachten. Zij heeft vele jaren, in het huisgezin van haar dochter en schoonzoon, wel en wee gedeeld en in haar kleinkind de herhaling en de voortzetting beleefd van de moederlijke; in wat een kommerloze en gelukkige oude dag mocht heten, heeft ze toch geen ogenblik de bezorgdheid afgelegd, die de hartslag van haar leven was.

God zelf heeft ons Zijn wezen geopenbaard in de menselijke termen van de ouderlijke. Hij wil onze Vader worden genoemd en vergelijkt Zijn liefde aan die van de moeders. In die zichtbare tekenen treedt Hij ons ook tegemoet. Mijn beste echtgenoot, kinderen en kleinkind, ik dank u voor de oprechte vriendschap en hartelijke genegenheid, die ik van u mocht ondervinden. Wij hebben samen mooie en gelukkige momenten beleefd. Ik dank je om dit alles. Blijft nu eensgezind en liefdevol voor elkaar; en bidt in de hoopvolle zekerheid van een weerzien in Gods eeuwige woning.

Beste familieleden en vrienden, voor elke attentie van genegenheid ben ik u innig dankbaar. Uw blijvende vriendschap kan zich verder vertolken in een eenvoudig gebed.

Zij ruste in vrede.

De heer Albert VAN OVERMEIRE
De heer en mevrouw Albert en Marie-Jeanne
DESTERBECK-VAN OVERMEIRE
Juffrouw Ann DESTERBECK
De families VERPOEST, VAN OVERMEIRE,
VAN DE MEULEBROUCKE en DE CLERCO.

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem