

†

De Heer heeft tot het Vaderhuis geroepen

## JURGEN VERPOEST

zoontje van

**André en Clairette VAN CEUNEBROUKE**

te Gent, op 11 juni 1975. Het kind van geboren  
te Oudenaarde op 16 januari 1972.

---

« Laat de kleinen tot Mij komen, want voor hen is het Rijk der Hemelen ». — Een mens is altijd oud genoeg om te sterven, maar het is pijnlijk om zien als een zo jonge leven wordt afgeknakt. Mogen wij het kind een engeltje noemen, dat vroeg en zeker tot de heerlijkheid en het hemels geluk werd geroepen, de gevoelens van leed zijn des te groter bij de ouders en de familieleden, die van hem hielden.

Jurgen was geboren voor de hemel en heeft de aardse miserie niet gekend.

Wij kunnen ons alleen troosten — al is de slag zwaar — met de geloofsovertuiging dat het kind opgenomen werd in een wereld die beter is dan de onze ; « waar er geen pijn noch geweent zal zijn en waar het kind zal spelen vóór de troon van het Lam ».

Alle heilige Engelen en Aartsengelen, bidt voor ons.

---

Drukk. Paul Everaert, Priestersstraat

Heer en Mevrouw André VERPOEST-VAN CEUNEBROUKE,

Mejuffer Caroline VERPOEST,

Heer en Mevrouw Petrus VERPOEST-DE BRAUWERE,

Mevrouw Cyrille VAN CEUNEBROUKE-DEPESSEMIER,

De families VERPOEST-DE BRAUWERE en VAN CEUNEBROUKE-DEPESSEMIER,

danken U voor de blijken van innige deelneming.