

Een eerekroon zijn de hooge jaren die  
op de wegen der gerechtigheid gevonden  
worden. (Prov. XVI).



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**MATHILDE VERPOEST**

weduwe van Mijnheer

**CHARLES-LOUIS VUYE**

geboren te Mater den 25 November 1852 en  
godvruchtig overleden te Ronse den 24 No-  
vember 1943, gesterkt door de H.H. Sacra-  
menten.

De afgestorvene was een voorbeeldige ech-  
genoot, getrouw aan hare plichten, voor-  
beeldige moeder, bracht zij haar talrijk en  
gezegend huisgezin op in de vrees des Hee-  
ren want zij begreep zoowel dat fortuin niet  
kon baten maar dat 't eenig goed dat zij  
hare geliefden schenken kon, de ware deugd  
en godsvrucht was. Ook heeft de Heer haar  
gezegend om hare edele ziel en zal hare  
komst met liefde begroeten.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en fa-  
milie troost u, onze scheiding zal niet van  
langen duur zijn, de jaren vliegen zoo rap  
voorbij, weldra zien wij elkander in den  
Hemel weder. Blijft getrouw aan uw ge-  
loof en plichten, blijft mij indachtig in  
uwe gebeden en ik zal over u blijven wa-  
ken bij God.

Heilig Hart van Jezus ik betrouw op U.

R. I. P.

Druk. Goebeert, Ronse.

De kinderen en kleinkinderen van  
wijlen Mijnheer en Mevrouw CHARLES-  
LOUIS VUYE-VERPOEST bedanken U  
voor uwe deelneming in rouw en gebe-  
den.