



Hoe kon God voor ons Schepper,  
Heer en Verlosser zijn,  
als zijn liefde uiteindelijk moest wijken  
voor het geweld van de dood?  
Maar zo is het niet.  
Ons leven loopt niet voorgoed uit  
op de dood.  
Het loopt uit op God.

(Geloofsboek blz. 79)

GEDENK IN UW GEBED  
MEVROUW

## Odile Bertha Verpoest

weduwe van de heer  
Daniël Commère

Geboren te Maarke-Kerkem  
op 8 januari 1922  
en godvruchtig overleden te Gent  
op 4 november 1989,  
gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van C.M.B.V. - K.A.V. en K.V.L.V.

De families Verpoest, Commère,  
Roman en Vivé,  
E.H. Urbain Heyse,  
pastoor van Zwijnaarde,

danken U voor uw gebed  
en medeleven.

Zij was één en al genegenheid en  
sympathie voor haar medemens.

Zij was een bezorgde moeder voor velen.

Zij droeg vanuit een diep geloof haar  
lijden zonder klagen.

Heer, onze God,  
de naam van elke mens  
staat gegrift  
in de palm van uw hand.  
Wij vertrouwen U  
onze dierbare overledene toe.

Help ons geloven  
dat wij over de dood heen  
in liefde met elkaar  
verbonden blijven,  
dank zij Jezus,  
uw Zoon, onze Heer,  
die Gij uit de dood hebt opgewekt.  
omdat Gij trouw blijft  
aan de liefde,  
vandaag en alle dagen  
tot in eeuwigheid.

Namis :  
Zwijnaarde, dond. 23 nov. '89 om 19 u.  
Maarke, zondag 3 dec. '89 om 9.30 u.

---

Begrav. Marc Van Ceulebroeck,  
Dorpsstraat 3, Zwijnaarde  
Tel. (091) 22 00 59  
Druk. Marcel De Roeck, Zwijnaarde