

*En als ik doodga, huil maar niet  
Ik ben niet echt dood moet je weten  
† Is maar een lichaam dat ik achterliet  
Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.*

†

Dankbaar aandenken aan  
de heer

René VERPOEST

echtgenoot van mevrouw Paula FORT

*Oud-Strijder 1940-1945*

*Lid van het Nationaal Verbond der*

*Oud-Krijgsgevangenen*

*Lid van K.B.G. Opbrakel*

Geboren te Opbrakel op 25 februari 1913 en  
in familiekring godvruchtig overleden in het  
A. Z. Zusters van Barmhartigheid te Ronse op  
24 februari 2002, gesterkt door het H. Sakrament  
van de Ziekenzalving.

---

De families

VERPOEST - DEPESEMIER en FORT - MODDE

danken u voor uw gebed en medeleven.

Je bent net geen 89 geworden ...  
"Een mooie, gezegende leeftijd", zullen de mensen  
zeggen. En toch ... een vader sterft altijd te vroeg,  
al wordt hij nog zo oud.

We hebben met z'n allen hoopvol gebeden  
opdat God je nog een beetje zou sparen,  
opdat de medicatie zijn werk zou doen,  
opdat je zelf de kracht zou vinden om er bovenop  
te geraken.

Heel de familie heeft je bijgestaan en geholpen. We  
weten dat je dat heel erg zal geapprecieerd hebben,  
ook al kon je het ons niet meer zeggen.

Maar als de dagen eerder een last worden doordat je  
ziek, oud en moe bent, bid je ook opdat God je  
komen halen zal, juist omdat we je zo graag zien.

Zondag was een kille dag. Je bent toen van ons  
heengegaan op dezelfde wijze zoals we je altijd  
hebben gekend. Heel sereen, stil en rustig.  
En ook al hebben we de tijd gehad om afscheid  
te nemen en ons voor te bereiden op dit moment ...  
je hebt ons toch nog verrast.

We zullen er wellicht nooit klaar voor geweest zijn.

Het valt ons heel moeilijk afscheid van je te nemen,  
maar het kan ... omdat we in ons hart zoveel herin-  
neringen kunnen meedragen in diepe dankbaarheid.

Beste pa, liefste pépé René, ... wees gerust,  
we zullen je nooit vergeten.