

« Of we leven of sterven  
De Heer behoren wij toe » (Rom. 14, 9).



Dankbaar voor wat hij voor ons geweest is  
vertrouwen wij toe aan onze Hemelse Vader

**DE HEER**

## **Roger VERPOEST**

echtgenoot van **Mevrouw  
Leopoldine DERUYCK**

geboren te Leupegem op 28 juli 1909 en god-  
vruchtig overleden te Oudenaarde-Leupegem op  
24 november 1984, gesterkt door de HH. Sakra-  
menten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945 - Krijgsgevangene,  
Lid van de N.S.B. afd. Leupegem.

Weer staan wij voor het mysterie van de  
dood ; machteloos kijken wij toe. De dood is  
dreigend voor ieder van ons. De mens die na-  
denkt, die gelovig is, beseft dat hij slechts  
over een beperkte tijd beschikt waarin hij een  
bepaalde taak te vervullen heeft, dat hij moet  
bouwen op zijn terrein aan een betere wereld,  
in het bewustzijn dat God hem elk ogenblik  
van zijn taak kan terugroepen.

Roger was een harde werker, stielman in het  
bewerken van de harde steen. Toen kwamen de  
oorlogsjaren en het krijgsgevangenschap. Na  
deze jaren zette hij met zorg en spaarzaamheid  
een handelszaak op maar werd, in onmacht  
door lichamelijke kwalen, genoodzaakt er vroe-  
ger mee op te houden.

Zwijgzaam wist hij daarna de tijd door te  
brengen door met vaardige hand talrijke kunst-  
werkjes te maken die voor velen een herinne-  
ring blijven aan de overledene.

Hij werd opgebeurd door zijn echtgenote, die  
met grote zorg en toewijding haar man bijstond  
om de vele dagen van stilte en ingekeerdheid  
te doorbreken.

Hij genoot de genegenheid van zijn kinderen  
want iedere attentie van hen was hem aange-  
naam.

De dankbaarheid was dan ook groot voor al  
hetgene men voor hem deed, vooral tegenover  
zijn trouwe echtgenote en zijn liefdevolle kin-  
deren die hem erkentelijk waren voor alles wat  
hij voor hen betekende.

Moge hij nu bij God in geluk en vrede de  
voltooiing vinden van dit werkzaam en bezorgd  
leven. Daarom bidden wij met de familie dat  
hij eeuwig mag opgenomen worden in Gods  
liefde. Dat hij in vrede ruste.

H. Amandus, bid voor ons.

---

**Namis : zondag 27 januari 1985 om 9.30 uur.**

Leopoldine DERUYCK,  
Calix en Jacqueline EECKHOUT - VERPOEST  
en dochter,  
Janik VERPOEST,  
Danny en Rosy FONTEYNE - VERPOEST  
en dochter,  
Marcel en Lucienne GOSSYÉ - VERPOEST  
en zoon,  
De families VERPOEST - VANDEMEULEBROUCKE  
- DERUYCK - MALIGO,  
danken voor de blijken van genegenheid  
en deelneming.

---

Begr. Fun. D'Hondt, Oudenaarde  
Drukkerij Vandeveldé, Oudenaarde