

Zalig die in den Heer sterven!



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van Mevrouw

## **Marie-Leonie Verpoort**

Weduwe van Mijnheer

**Kamiel Vanden Dorpe**

geboren te Lardy (Frankrijk) de 20 Juli 1875 en  
godvruchtig overleden te Schorisse  
de 15 November 1953.

Gesterkt door de laatste HH. Sakramenten  
en de Pauselijke Zegen.

— o —

Zij stierf in een gelukkigen ouderdom, op ge-  
vorderden leeftijd, gekomen tot de volheid harer dagen.

De dood der rechtvaardigen heeft grote waarde in  
de ogen van God, hij stelt een einde aan de menselijke  
ellenden, doet de zegepraal genieten in den Hemel  
en is het begin der volmaaktheid.

In kalme eenvoud sleet de duurzame afgestorvene  
haar ouden dag, steeds werkzaam zoals ze dat heel  
haar leven geweest was. Ze wist dat de dood ook een-  
maal voor haar zou komen en legde haar lot in de  
handen van haar Schepper, regelmatig tot Hem spre-  
kende in haar gebeden.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, onverwachts  
ga ik van U heen, maar niet onvoorbereid. De dood  
is de bekroning van ons leven.

Moge mijn aandenken bij U steeds levendig blij-  
ven, van bij O. L. Heer blijf ik U ook bijstaan.

**Jezus, Maria, Jozef.**

Druk. Portois Schorisse.

Mijnheer & Mevrouw Marius VANDEN DORPE-GERMYNS;

Mijnheer Georges VANDEN DORPE;

Mejuffer Christiane VANDEN DORPE;

Mijnheer Jean-Marie VANDEN DORPE;

Mijnheer Etienne VANDEN DORPE;

De familiën VERPOORT, BRIGANT & VANDEN DORPE;

Danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming en gebeden.