



IN DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Blanche VERROKEN

echtgenote van de Heer

Fernand MEULENIJSER

geboren te Melden op 26 april 1922
en met vertrouwen de Heer tegemoet gegaan
te Gent op 19 december 1990,
gesterkt door de ziekenzalving.

God, het heengaan van Blanche heeft ons **zwaar** getroffen. Wij, echtgenoot, kinderen en moeder, worden zwaar door U beproefd.

Wij begrijpen niet dat zij zo vroeg moest gaan.

Naast de pijn in ons hart om haar heengaan maken wij plaats voor dankbaarheid en eerbied. Dankbaarheid, omdat U het uitzichtloze lijden, veroorzaakt door haar ziekte, niet ondraaglijk hebt verlengd. Eerbied, omdat wij aanvaardden dat Uw wil geschiedde.

Blanche heeft van jongsaf geen gemakkelijk leven gehad. Toch is zij nooit moedeloos geworden. Integendeel, haar actieve belangstelling voor het wereldgebeuren en haar engagement voor haar gezin en haar medemensen is een inspiratie voor ons allen. Zij leefde niet voor zichzelf. Vrienden, kennissen en familieleden deden nooit tevergeefs beroep op haar

scherp en geïnformeerd intellect en haar wijs doorzicht.

Wij zijn zeer dankbaar dat, ondanks haar lijden, de liefde en zorgzaamheid voor haar gezin evident was tot op het uur van haar droeve afscheid.

Liefste Fernand, samen hebben wij in eenvoud, genegeheid en wederzijds respect een gezinsleven opgebouwd, waarop ik met vreugde kan terugblikken. Ik ben u dankbaar voor uw zorg en trouw in de goede en in de moeilijke tijden. Ik heb vertrouwen dat de Heer met voldoening zal terugblikken op onze volgehouden toewijding voor onze kinderen, kleinzoon en marraine.

Dikwijls heb ik uw moed en kracht bewonderd. Niets van het schone dat wij gepresteerd hebben zal verloren gaan.

Liefste Laurke, Romain en Gilbert, gij zijt altijd het doel geweest van onze voortgezette zorg en inspanningen. Het spijt mij dat ik u zo vroeg moet achterlaten. Zorg goed voor papa.

Marraine, voor u komt het droeve nieuws zeker hard aan. Het zal u ongetwijfeld herinneren aan vroegere droeve tijden. Heb moed en laat ons bidden voor mekaar.

Liefste familie, goede vrienden en geburen, het was aangenaam bij u en met u te zijn. Ook in moeilijke tijden en omstandigheden heb ik op u kunnen rekenen. Dank u. Wij blijven met elkaar verbonden in gebed, over de dood heen.

bedroefd
om je heengaan
dankend
om wat jou bezielde

De Heer Fernand MEULENIJSER, *haar echtgenoot* ;

De Heer en Mevrouw Romain en Marie-Laure
ROGGEN-MEULENIJSER, *haar kinderen* ;

De Heer Gilbert ROGGEN, *haar kleinzoon* ;

Mevrouw Maria VERROKEN-VAN MALLEGHEM,
haar moeder ;

Mejuffrouw Lucienne VERROKEN, *haar zuster* ;

De families VERROKEN, MEULENIJSER,
VAN MALLEGHEM, DEBISSCHOP en GOURDIN,

danken U van harte voor uw blijken van
genegenheid en gebed.

