

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied: De naam des Heren zij gezegend. ( Job. 12 )

†

## Gedenk in uw gebeden de Ziel

van Mijnheer

# Odilon, Achiel VERROKEN

Zoon van wijlen

## Modest en Oda VERSCHUERE

geboren te Melden de 22 Februari 1877, en er godvruchtig overleden de 26 Juli 1953. Gesterkt door al de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Zijn lange levensbaan heeft hij bewandeld in het rustig licht van het Geloof. Hij wist waarheen en waarlangs; God was zijn doel en het gebed zijn zekere weg. Stil en vastberaden ging hij door het leven, getrouw aan God en zijn plichten, naarstig bij de arbeid, vol toewijding voor de zijnen, eerlijk en gediensstig jegens iedereen.

Als een trouwe dienaar van God heeft hij geleefd, als een goede vriend van God is hij gestorven. De dood was voor hem de vriendelijke Godsgezant die uitnodigt tot vrede en rust na een werkzaam en deugdzaam leven. Met heldere geest zag hij zijn laatste stonden naderen en in volle onderwerping legde hij zijn leven in de handen van God. Zulk sterven is een overstappen naar het eeuwig vaderland van alle godsgetrouwe kristene zielen.

Beminde broeders, zuster en familieleden, ik verlaat U niet voor eeuwig: bij God zal ik U eens verwachten. Ik dank U om alles wat gij voor mij deedt, vooral u, mijn zuster, dank ik om uw liefdevolle zorgen. Blijft mij allen gedenken in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. ( 300 d. afl. )

V. Maelsaeko-Thooft, Ronse

Mijnheer en Mevrouw Camiel VERROKEN-VANDENHAUTTE, kinderen en kleinkinderen;  
Mijnheer Gaston VERROKEN;  
Mijnheer en Mevrouw Oscar VERROKEN-HORNE en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Maurice VERROKEN-GEENENS, kinderen en kleinkinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Leopold VERROKEN-BEKAERT, kinderen en kleinkinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Richard VERROKEN-DEJONGHE, kinderen en kleinkinderen;  
Mejuffer Leona VERROKEN;  
De familiën VERROKEN en VERSCHUERE

bedanken U voor de blijken van deelneming in de rouw die hen tref.