

Afscheid nemen
is 'dankbaar meedragen
al wat waard is
om niet te vergeten.



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

HENRI VERSCHELDE

echtgenoot van Mevrouw

MARIE MACHTELINCKX

geboren te Zottegem op 10 oktober 1915,
en overleden te Zottegem in kliniek
St.-Elisabeth op 27 januari 1988,
voorzien van het H. Oliesel.



Mevrouw
Henri **VERSHELDE-MACHTELINCKX**,
De Heer en Mevrouw
Marc en Mieke **VERSHELDE-DE CONINCK**
danken U voor uw medeleven.

Drukkerij Eeckhout, Merelbeke - Munte

Dank u, vader,
om uw ononderbroken werkzaamheid,
uw liefdevolle toewijding aan vrouw en
kinderen,
uw grote liefde en bezorgdheid voor uw
petekind,
uw goedheid voor uw medemensen,
uw eenvoudig woord van bemoediging,
uw gesprek met de kinderen op straat,
uw moed en vertrouwen,
uw sterk geloof.

Dank U, Heer, God,
om de schoonheid van dit leven,
aan medemensen meegegeven,
als getuigenis van uw liefde,
in gebed en eucharistie,
in de trouw aan zijn dagelijkse taak,
dank U, God,
dat hij, weliswaar voor ons te vroeg,
in alle stilte van ons afscheid nam,
dat hij nu bij U mag thuis komen
voor goed, voor eeuwig.

Geef, Heer,
aan zijn goede echtgenote,
aan zijn kinderen,
de kracht om elkaar te troosten,
en verder te gaan in liefde,
in het geloof dat Gij
het beste met ons voorhebt,
en dat niets van wat vader ons meegaf
zal verloren gaan.