

« Gelukkig de mensen die oprecht zijn : aan hen zal Hij zich openbaren. » Mat. 5, 8



Samengekomen bij de Heer  
bidden wij in geloof en vertrouwen  
voor Mevrouw

MARIE, LOUISE VERSCHELDEN

echtgenote van Mijnheer

LEOPOLD DE VENTER

geboren te Ronse op 17 oktober 1880.

Zij keerde er na een welvolbrachte taak terug naar haar Heer en meester op 8 december 1972, gesterkt in haar kristelijk geloof door de troostmiddelen van de Kerk, omringd door de zorgen en de liefde van haar gezin.

In Christus straalt ons de hoop op een heerlijke Verrijzenis en een blijde wederzien. Al zijn wij nu bedreefd om de dood en het afscheid, toch troost ons de belofte van de komende onsterfelijkheid en verheerlijking.

Heer, voor uw gelovigen wordt het leven veranderd, niet weggenomen. Na het instorten van ons aardse verblijf, hebt Gij een eeuwige woning bereid bij uw Vader.

Moge al het goede dat onze dierbare heeft tot stand gebracht en het leed dat zij met liefde en geduld gedragen heeft U een aangenaam offer zijn, zodat zij leve in uw vrede en vreugde voor altijd.

Wij danken U, Heer, om haar bestaan, haar geduld, haar blijde en bescheiden goedheid. Help ons het beste uit haar leven eerbiedig te bewaren en na te komen, zo blijven we verenigd in uw trouw.

Mijnheer Leopold DE VENTER,

haar echtgenoot;

Mijnheer Paul VAN CROMPHAUT en Mevrouw,  
geboren Marie-Louise DE VENTER,

haar kinderen;

De families VERSCHELDEN, CASSEYAS, DE VENTER en DE GEYTER,

danken U voor uwe deelname  
in rouw en gebeden.

.....  
Dr. M. Lievyns

Begr. Firma J. Aelvoet