

Uw wil geschiede !

†

Bid voor de zielerust

van Mevrouw

MARTHA VERSCHELDEN

weduwe van de Heer

DANIEL VAN CAUWENBERGE

geboren te Schorisse, op 28 augustus 1910 en
godvruchtig overleden te Gent, op 12 maart 1971,
gestert door de laatste H.H. Sakramenten.

De laatste jaren van de duurzame overledene zijn een lijdensweg geweest. Met veel moed en onderwerping heeft zij die zware beproeving gedragen, want zij was een vrouw van diep geloof en vertrouwen in God en dat is haar steun geweest in die lange droeve dagen.

Een mens die veel geleden heeft zal zeker bij God de troost vinden die hij op de wereld niet gevonden heeft ; als en goede vader buigt Hij neer over het leed van de mensen en waar niemand meer helpen kan, daar is Hij de grote barmhartige.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de zorgen en de toewijding, die gij mij betoond hebt. Ik ga bij vader en hoop u daar eenmaal terug te vinden. Blijft steeds het voorbeeld gedenken van werkzaamheid en geloof dat ik u gegeven heb.

Mijn goede familieleden, op u mocht ik steunen gedurende mijn leven ; schenkt mij nu ook de steun van uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Begrafenissen R. Devos, Groeneweg, Ronse

Heer en Mevrouw Carlos JOURET-VAN CAUWENBERGE en kinderen,
Heer en Mevrouw Jean Pierre JOURET-VAN CAUWENBERGE en dochter,
Heer en Mevrouw Roger DUVIVIER-VAN CAUWENBERGE en kinderen,
Heer en Mevrouw Adrien LARNO-VAN CAUWENBERGE,

De families VERSCHELDEN, COLLET, VAN CAUWENBERGE en ROMAN,

danken U voor de blijken van innige deelneming.