

De mens en weet vandage niet
wat morgen hem zal brengen.
Noch hoe, noch waar de felle dood
hem in de weg zal springen.

(Guido Gezelle)



In ons aandenken zal blijven leven

de Heer

Philippe VERSCHELDEN

geboren te Oudenaarde op 17 september 1956
en overleden te Ronse, na een smartelijk
verkeersongeval, op 2 juli 1986.

Mijn laatste groet is voor hen die mij in mijn
onvolmaaktheid kenden en mij lief hadden.

(Tagore)

Wat was het anders

Dat mij vreugde gaf :

te beminnen

en bemind te worden.

Als alles ons schijnt te ontvallen

is het troostend te overwegen :

riendschap en liefde

blijven bestaan.

Immers, de liefde is er

niet alleen wanneer de geliefde bij ons is :

Ze is er altijd !

Ik zal van U, mijn geliefden, niet scheiden,
als deze aarde mijn pover lichaam dekt.

(Jan van Nijlen)

Mevrouw Bernice SANTENS,
De Heer Jean VERSCHELDEN,
Mejuffer Isabelle VAN LIEFDE
en de familie,

danken U voor uw oprechte deelneming
in de rouw die hen treft.

