



'k Verhuis van 't aardse juk ontslagen,
Omhoog, naar 't hemelse gebouw.
Zorg voor de panden van ons trouw:
Vijf kinderen die ik heb gedragen.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARCELLA VERSCHEURE

echtgenote van

MIJNHEER EDGARD COOMAN

geboren te Gullegem, de 31 Mei 1912
en godvruchtig overleden te Oudenaarde de
25 Juni 1951, gesterkt door de H.H. Sacramenten
der stervenden en de Pauselijke zegen.

Onmedogend was de dood. Onverwachts trof
hij in de bloei der jaren 'n moeder, wier taak
heerlijk was: met wijsheid van zorgen en
kennis zich toewijden aan haar huisgezin. Zij was
de roem van haar man, dien zij zo teder beminde.

De kinderen, die hun echtelijke vreugde bekroonden,
zou ze opleiden in eer en deugd. Plichtgetrouw
zich zelf vergetend om anderen goed te doen, in de
beproeving sterk en immer steunend op de Voor-
zienigheid, zo reize steeds het beeld van Moeke
voor uw geest, nu moederloze kinderen, als een
zegen ten goede en beschutting tegen het kwaad.

Ter verpleging van huis weggevoerd, had ze de
moed, onder een opbeurende glimlach haar eigen
leed te verbergen, zelfs, wanneer voor haar ge-
schokt gemoed oprees het ontroerende beeld harer
geliefde kinderen en duurzame thuis, waar zij dacht
misschien nooit meer terug te keren.

Hard is de scheiding duurzame Echtgenoot. Richt
uw betraande ogen ten Hemel tot de Trooster in al-
le droefheid. Kon ik u 'n rijker erfdeel nalaten: vijf
gezegende kinderen, die Vaders troost zullen zijn
in deze stormachtige ogenblikken.

Liefste Kinderen in 't eenzame stille huis, thans zo
diep beproefd, mijn hart verlaat u nooit; eert uwen
vader, weest zijn vreugde, zijn troost, zijn roem.

Lieve Zuster en familieleden, verdubbelt uw ge-
beden voor mij, voor mijn geliefde echtgenoot en
voor hen mijne kinderen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

De familiën VERSCHEURE - TOEBAERT
COOMAN - VAN HAMME en VAN HAELE-
WIJN

*Bedanken Ued. voor de gebeden en de
blijken van deelneming in hun rouw.*

G. De Tollenaere Bestuursdrukkerij Elsegem